

Inhoud

Inleiding	7
Ik wil gewoon leven, jij toch ook? Christa Schot , kandidate cross-overtransplantatie, wacht op vijfde nier	11
Non-heart-beatingdonatie Ernst van Heurn , transplantatiechirurg	19
Zonder haar wilde ik niet verder leven Aad en Barbera Broere , pioniers op het gebied van partnertransplantatie	31
Wie iemand bereid vindt een nier af te staan, is geweldig geholpen Andries Hoitsma , nefroloog	40
Leven in geschonken tijd André Bek , auteur, ervaringsdeskundige op het gebied van familie- en partnertransplantatie	47
Ik ben hier alleen maar beter van geworden Pieter v.d. Berg , altruïstisch donor	58
De langste nacht van mijn leven Hans Goossens , weduwnaar van Edith Goossens, postmortaal orgaandonor	67
De wachtlijst voor een orgaan werkt anders dan de rij voor een kassa Axel Rahmel , medisch directeur Stichting Eurotransplant International	77
Ik ben een man van een half miljoen Rein Elzinga , getransplanteerd leverpatiënt, ex voorzitter van de Nederlandse Leverpatienten Vereniging (NLV)	84

Stamcellen en hun (on)mogelijkheden Christine Mummery , expert op het gebied van menselijke stamceltoepassingen	95
Levend doneren als vangnet voor als de wachtlijst geen uitkomst biedt Mare Knibbe , schrijfster van het proefschrift <i>Geen kwestie van kie- zen</i> over besluitvorming in het proces naar familie- transplantatie	104
Liever een goede ‘nee’ dan een slechte ‘ja’ Marion Siebelink , donatiefunctionaris	110
Je ervaart pas waarover je beslist, als je voor de werkelijkheid staat Ido Wolzak , auteur van het boek <i>En huilen doe je maar in de pauze</i>	120
Dicky’s orgaandonatie, een ware nachtmerrie Eef den Arend , vader van zesjarige Dicky: donor tegen wil en dank	126
Nawoord	139
Literatuurlijst	141
Woord van dank	142